

Advies Cultuurraad – 15/05/2015

Betreft: Advies voorstel Carlos Alleene

Een uur cultuur kan zeker, maar het is er al, terecht zoals Agnes aangeeft door de 3 cultuurcafés per jaar.

Maar ik ben niet enthousiast want we hebben ene goed draaiende formule met het Cultuurcafé, dat trouwens pas in onze opdracht qua “cultuurspreiding” (zie statuten en Vlaams Decreet) en het lijkt me dat iedereen hier wil aan verdienen...

Carlos kan misschien moderator zijn voor één van onze cafés. Idem voor Yves.

Het cultuurweekend in 2008 heeft ook aangetoond dat literatuur heel moeilijk ligt in Latem, zeker als het 6 keer per jaar zou moeten georganiseerd worden.

Uit een evaluatie met vorig schepen Erik bleek ook dat één keer per maand veel te veel is voor het geïnteresseerde publiek, zeker nu onder de huidige legislatuur nog meer cultuurinitiatieven dan ooit worden genomen. Met meer dan max 3 per jaar riskeren de formule te verbranden en waar staan we dan? Ik geef niet graag een traditie sedert 2008 op voor iets wat me niet beter lijkt.

Ik ben ten hoogste een koele minnaar, en geen voorstander maar ik zal het dinsdag voorleggen aan het bestuur.

Officieel advies:

De gemeente kreeg van Carlos Alleene het voorstel elke tweede zondag van de maand om 11.00 uur een uurtje cultuur mee te organiseren. Het zou de naam “Cultuur-Obers” krijgen, waarbij auteurs/letterkundigen worden geïnterviewd en een aantal muzikale intermezzi worden ingelast. - De GRC wenst niet mee te werken aan dit initiatief aangezien het in het vaarwater komt van onze eigen succesvolle cultuurcafés. Bovendien is het financieel niet haalbaar. Uiteraard staat het de organisatoren vrij dit idee op eigen initiatief op via privé-initiatieven verder uit te werken.